

Det hæder og stålsætter

- en opbyggelig historie

Af Lars Hector

"Vi samles om ilden, siddende på pakkasser, med hver en humpel brød og et krus skoldhed the, og vi synes, at livet er herligt."

Robert Falcon Scott

Så sad vi fire mand, Jacob, Steen, Møholt og undertegnede godt i læ under den sammenflikkede presenning og kunne nyde frugten af alle anstrengelserne med at samle brænde til det obligatoriske lejrbrål, for selvfølgelig skal der tændes lejrbrål, når man er på langtur. Bålet ikke alene varmer og fremmer den gode stemning, det bringer også deltagerne i det helt rigtige fortællehjørne.

Selv et par kraftige regnbyger i løbet af aftenen formåede ikke at slukke ilden, men alt var også lagt tilrette efter alle spejdermæssige anvisninger for den slags: Først små tørre pinde, så lidt større og lidt større endnu for til sidst at fuldende værket med at stikke en lang fyrrekævla ind i hele herligheden. Det holder. Kendere af værket "SAS-new and updated survival handbook. The ultimate guide to surviving anywhere" af den navnkundige John "Lofty" Wiseman vil vide, at denne båltype er udbredt blandt såvel nordamerikanske indianere som canadiske pelsjægere og mange andre udmærkede folk i de kolde egne. Og det blæser og regner i hvert fald meget på de canadiske ødemarker, så det lyder da sandsynligt.

På grund af den kraftige vind, der blæste over vores "Silvan-shelter", fik røgen fra det veltilrettelagte brål af og til den uvane at slå tilbage og fylde hele konstruktionen med en generende os. Men det var blot en udfordring som vi naturligvis diskuterede løsningen af. *The problem comes first – then the solution*, som gælder for al god design. Skulle vi rykke overdækningen længere væk fra bålet? Nej ikke i det vejr. Skulle vi reducere brændemængden? Nej så ville bålet nok gå ud. Eller skulle vi bare leve med røgen? Nix! Vi er heldigvis opfindsomme folk, så en kort brainstorming blev iværksat, og inden længe fandt vi i fællig også løsningen på problemet, som skyldtes et vakuum under presenningen forårsaget af den heftige blæst henover den. Undertrykket havde den kedelige virkning, at vi fik mere røg om ørene end hvad godt er. Og så kom løsningen: Trykket blev udlignet ved blot at løsne lidt på en af siderne i konstruktionen, og vupti plagen var forbi. Det er sådan noget, der gør det til en fornøjelse at sidde tørskinnat under en ruskende presenning i regn og blæst og mærke varmen fra bålet. Nå ja, den irske kaffe hjalp sikkert også på tingene.

"Vi har eksperimenteret en del med det dobbelte telt, som Sverdrup (Norsk polarforsker) nævner i sin bog Nyt Land, og der vil blive gjort forsøg med at anbringe ederdunsover inde i de sædvanlige rensdyrskindsoveposer."

Robert Falcon Scott

Hvorfor Fænø Kalv midt i Lillebælt en råkold novemberdag? Fordi det er spændende at besøge steder, der ikke lige ligger i baghaven, og fordi alle årstider fortjener en langtur. Går turen i tilgift også til en lokalitet

med en interessant historie, bliver det alle anstrengelserne værd.

Fænø Kalv er ingen undtagelse. Her gik, til eksempel, den norske kong Håkon i land den 5. juli 1300 for at mødes med den danske kongemagts repræsentant i et forsøg på at bilægge striden mellem kong Erik Menved og Norge, der havde givet asyl til de fredløse danske med den afsatte marsk Stig Andersen, ham med Hjelm, som den mest prominente af fribytterne..

Og var det ikke fordi, vi var sådan nogle voksne mennesker, kunne det nok have fristet os med en rask holmgang med skarlagen og skumgummisværd. Men Kalven rummer flere fortællinger endnu. Her fristede svenske besættelsestropper en lang og streng vinter i 1658.

Jørgen mente i øvrigt, at han så nogle hovedskaller stikke ud af de nordlige skrænter.

Måske et par svenskere, men det er en anden historie.

”Der er ingen tvivl om, at det gør en meget stor forskel, om man forstår at passe på de små ting, hvad der især viste sig, når han (en af de øvrige ekspeditionsdeltagere) kom ind i teltet med alt sit fodtøj stivfrossent, mens Wilson og jeg næsten altid har tørre sokker og fine sko at trække i. Dette er et af de mange punkter, hvor erfaringen hjælper til at skaffe velvære. For hvert minut, man tilbringer med at holde sit tøj tørt og snefrit, får man fuld og rigelig erstatning.”

Robert Falcon Scott

Med andre ord: prøv en langtur også når frosten bider i næsen. Det hærdner og stålsætter.

Citaterne er alle fra ”Den sidste dagbog” af Robert Falcon Scott.

